

Διαβάστε τι έχουν γράψει για την περιοχή μας.

Πρόκειται για την λίμνη που βρίσκεται στο οροπέδιο της Νεβρόπολης στο Νομό Καρδίτσας. Είναι τεχνητή λίμνη, και το επίσημό της όνομα είναι λίμνη Ταυρωπού. Σχηματίστηκε το 1959 με την ολοκλήρωση του φράγματος στον ποταμό Ταυρωπό ή Μέγδοβα, η δε ιδέα για την κατασκευή της αποδόθηκε μετέπειτα, (προπαγανδιστικά), στον στρατιωτικό και πολιτικό Νικόλαο Πλαστήρα, όταν το 1935 που επισκέφθηκε την γενέτειρά του, και είχαν σημειωθεί καταστροφικές πλημμύρες στη περιοχή και την Μακεδονία από συνεχείς βροχοπτώσεις, βλέποντας τον χώρο φέρεται να είπε "πως εδώ μια μέρα θα γίνει λίμνη", απ' όπου και το πιο γνωστό της όνομα. Η χρηματοδότηση της έγινε από χρήματα που χρωστούσε η Ιταλία στην Ελλάδα και την κατασκευή ανέλαβε γαλλική εταιρεία. Σήμερα τη διαχείριση του φράγματος έχει αναλάβει η ΔΕΗ. Να σημειωθεί ότι πριν την κατασκευή της λίμνης, υπήρχε στο οροπέδιο αεροδρόμιο, όπου προσγειώθηκε στην Ελλάδα το πρώτο συμμαχικό αεροπλάνο. Περιέχει 400 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, έχει μέγιστο μήκος 12 χλμ, μέγιστο πλάτος 4 χλμ, η συνολική της επιφάνεια είναι 24 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ το μέγιστο βάθος της είναι γύρω στα 60 μέτρα. Το νερό της χρησιμοποιείται για άρδευση και ηλεκτροπαραγωγή, καθώς εκεί κοντά, στο χωριό Μητρόπολη, βρίσκεται και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ισχύος 400 MW. Τα τελευταία χρόνια έχει αξιοποιηθεί και τουριστικά, με αρκετές δραστηριότητες πάνω και γύρω από τη λίμνη.

Πηγή: www.wikipedia.com

Στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα μην περιμένετε κοσμοπολίτικη ζωή. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχουν κάνει την εμφάνισή τους διάφορα Cayenne, ωστόσο αν ανήκετε στην κατηγορία των «want to be seen» μάλλον θα κακοπεράσετε. Η μέρα κυλάει με νωχελικούς ρυθμούς. Η έμφαση δίνεται στην ξεκούραση, την εντρυφήση στα μυστικά της φύσης και στο καλό φαγητό. Φταίει και αυτός ο καθαρός αέρας που ανοίγει την όρεξη... Πράγματι, στις προσεγμένες ταβέρνες τριγύρω βρήκαμε έναν γαστρονομικό παράδεισο. Δοκιμάσαμε χειροποίητες πίτες και κυνήγι, ενώ η cozy ατμόσφαιρα δίπλα στο τζάκι και η μεθυστική γεύση του τσίπουρου σε συνδυασμό με τη φιλική εξυπηρέτηση των ντόπιων μας χαλάρωσε, μέχρι που το βράδυ μάς βρήκε όλους μία παρέα, να «αναβιώνουμε» αναμνήσεις από τα παιδικά μας χρόνια... Όσο για τον ξενώνα όπου θα μείνετε; Η μέρα περιστρέφεται -με τον έναν ή τον άλλο τρόπο- γύρω από αυτόν. Εκείνο που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το βράδυ δεν κυκλοφορεί ψυχή έξω. Οι καμινάδες των σπιτιών που καπνίζουν και τα φώτα από κάποια εστιατόρια που μένουν ανοιχτά μέχρι αργά αποτελούν τη μοναδική ένδειξη ζωής, κάτι που καθιστά τη σωστή επιλογή καταλύματος απαραίτητη. Από εκεί θα θαυμάσετε τη θέα στη λίμνη· εκεί θα απολαύσετε ένα πλούσιο σπιτικό πρωινό με ντόπιες μαρμελάδες και τοπικό μέλι και, τέλος, εκεί θα αφεθείτε το βράδυ στη θαλπωρή μπροστά στο τζάκι, με ένα επιτραπέζιο παιχνίδι (αν είστε με παρέα) ή με ένα μπουκάλι κόκκινο κρασί (αν συνοδεύσετε

από το έτερον ήμισυ) μέχρι να σβήσει η φωτιά...

Πηγή: http://www.travelstyle.gr/portal/gr/destination_articles.php?dest_id=905&id=924